

Koningslustse Wim bouwt eigen orgels

'Soms wilde ik het orgel over het huis gooien'

Wim Vullers uit Koningslust begon zo'n 22 jaar geleden met het bouwen van zijn allereerste eigen draaiorgel. Het kostte pijn en moeite en in totaal ruim zeven jaar voordat die klaar was, maar daarna had hij de smaak te pakken. Er volgden er nog twee en nog altijd is Wim iedere week bezig met 'knommelen' aan zijn creaties in zijn eigen schuurtje.



In totaal bouwde Wim drie draaiorgels. Twee kleinere, gemaakt met behulp van een bouwtekening, en eentje die hij grotendeels zelf ontwierp en bij elkaar improviseerde. Toch heeft de 76-jarige Koningslustnaar er nog maar twee in zijn schuur staan. "Ik heb er eentje verkocht. Daar heb ik nu nog spijt van als haren op mijn kop. Ik had het iemand tegen een zacht prijsje verkocht, omdat hij beloofde dat het orgel op één plek zou komen te staan. Dan zou ik in ieder geval weten wat er met mijn creatie gebeurde. Twee weken later stond het ding op internet. Al maak ik er nog tien, ik verkoop er nooit meer een."

De hobby van Wim begon zo'n 25 jaar geleden. Hij ging met zijn broer naar België om in Genk over de markt te struinen. "We kwamen een draaiorgeltje tegen en toen zeiden we tegen elkaar: dat kunnen wij ook nog wel maken. Daar begon het mee." Wim pakte het idee serieus op en ging naar het orgelmuseum in Helmond om inspiratie op te doen. "Daar kocht ik bouwtekening van 25 gulden. Jammer genoeg kon ik er niks van bakken met dat papiertje."

Een paar jaar later ging Wim naar de orgeldag in de Kasteeltuinen in Arcen. Daar las hij in een boekje een advertentie van een boekhandel in Someren. Daar verkochten ze boek-

jes met bouwtekeningen van orgels. "Ik werkte zelf in Someren, dus toen was het zo geregeld." Wim kocht een tekening en kon eindelijk aan de slag met zijn nieuw gevonden hobby die overigens goed bij hem paste. "Ik ben al van jongs af aan dol op hout snijden en ik zat in die tijd ook bij de fanfare. Ik combineerde die twee hobby's tot een nieuw tijdverdrijf."

Het begin was moeilijk, vertelt Wim. "Niemand wist waar het schip zou stranden, ikzelf ook niet. Ik heb dat ding af en toe echt over het dak willen gooien en dan nog niet eens gaan kijken hoe hij erbij lag aan de andere kant van het huis." Met veel pijn en moeite lukte het Wim om het houtwerk, pijpjes en blaasgalg klaar te krijgen ("Ik heb de klepjes op de pijpjes wel vijf keer opnieuw gemaakt"). Dat bleek echter nog niet het volledige verhaal. "Er kwam muziek uit, maar toen moesten de noten nog juist eruit komen. Dat heeft ook nog een hele tijd geduurd." Uiteindelijk lukte het allemaal en was Wim de trotse bezitter van een eigengemaakte orgel.

Maar zoals zo vaak bleek het compleet maken van de eerste niet het einde van de hobby, maar juist het begin. Er volgde een tweede. "Die ging veel sneller natuurlijk", vertelt Wim. "Ik snapte beter hoe alles werkte en ik

had door de jaren heen beter materiaal verzameld. Ik denk dat de bouw van die tweede ongeveer een jaar heeft geduurd." Ook kwam Wim steeds meer in aanraking met andere hobbybouwers en hij was zelfs medeoprichter van de Draaiorgelclub Noord-Limburg. De leden leerden veel van elkaar en als er iemand aan een nieuw orgel begon, werd er bij elkaar informatie ingewonnen. "Ik heb hier ook verschillende mensen op bezoek gehad die om hulp en informatie vroegen."

Wim vond twee orgels nog niet voldoende en besloot een ambitieus project aan te gaan. Hij week af van de bouwtekening en maakte een grotere versie. "Ik moest veel zelf bedenken en improviseren", vertelt hij. "Alle is groter, dus daar moet je overal rekening mee houden." Het lukte Wim en na zo'n zeven jaar was ook de derde klaar. Maar wat doet Wim met de orgels? "Ik ga regelmatig naar verzorgingstehuizen om op te treden. Het is fantastisch om de mensen daar op te zijn leven bij de deuntjes en om een glimlach op hun gezicht te toveren. Dan is het me al die uren en jaren waard geweest. Al moet ik zeggen dat het bouwen zelf de echte uitdaging was. Het optreden is erbij gekomen."

Nog iedere week is Wim in de schuur te vinden. Om zijn eerdere

werken bij te schaven of te repareren én vanwege nog een andere reden. "Ik ben weer bezig met een nieuwe te

maken", verklaart Wim. "Maar daar is nog maar een klein stukje van klaar. We zien wel hoe lang deze gaat duren."



SEIZOENSAANBIEDINGEN VOOR EEN LAGE PRIJS

ROOMBOTER APPELTAARTJE
Uit eigen oven, per stuk



2,99

FANTA OF SPRITE
2 flessen à 1,5 liter



2^e HALVE PRIJS*

* 2^e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk

IGLO ROERBAKSENSATIE OF PING & KLAAR
Alle soorten, 2 verpakkingen



2 VOOR 6,00

SENSEO KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36 pads



2 VOOR 6,50

SPAAR VOOR Tefal PANNEN

VANAF €12,99 + volle spaarkaart

ADVIESPRIJS: €47,99

SPAREN TOT EN MET 22 JANUARI 2019!

JUMBO

Maasbree Heierveldlaan 10

Meijel Kerkstraat 25

Panningen Kerkstraat 43



Meer informatie, aanbiedingen en openingstijden: www.jumbo.com

ADVERTENTIE WEEK 48

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.